

Jesus på slottet

Elsebeth Nørgaard skriver

Lige inden sommerferien deltog pink klasse(2.-3. kl.) i Aabenraa provstis skole-kirkeprojekt "Jesus på slottet" på Brundlund slot. Flere andre skoler deltog. Vi var så heldige at blive vist rundt af to gennerboere: Lis Berg og Poul Stenderup.



Udenfor slottet mødte vi Jesus og tolderen Zakæus. Han var udstødt af samfundet, men Jesus fik ham tilbage til fællesskabet og ærligheden mod at love, at vi ville komme til hans fest senere på dagen. Lidt senere så vi Jesus helbrede den blinde Bartimæus. Med vores medbragte palmeblade lavede vi en allé, hvorunder Jesus kunne gå til slottet. Under indgangspartiets hvælvinger, sang vi den forud øvede: "Gør døren høj, gør porten vid."



I slottet mødte vi de to snakkesalige søstre Maria og Martha, der afbrød hinanden og snakkede i et væk om

mødet med Jesus og deres forskellige måde at ære ham på.



I fangehullet mødte vi Johannes Døberen som fortalte om tiden i ørkenen, hvor han levede af græshopper og honning og døbte en masse mennesker, bl.a. Jesus.

Under et stort træ mødte vi Maria Magdalene, som fortalte os om de uretfærdigheder, der mødte hende og om den kostbare nardusolie, som brugtes til at oliere fødderne med.



Ved "havet" (voldgraven) mødte vi Peter, som oprindeligt hed Simon. Vi udvekslede fisk. Vi afleverede nogle vi havde lavet i billedkunst af karton og fik både en lakridsfisk og historien om nøglen til Himmerig og en del andre fortællinger.

Tilbage på slottet mødte vi Jesu mor Maria, som fortalte om at hun sjældent så sin søn, fordi han havde travlt, men vi skulle hilse, hvis vi så ham.



Ypperstepræsten Kajfas var meget ubehagelig og slesk og forsøgte at lokke børnene til at "stikke" Jesus mod at love dem guld og grønne skove. Det kom der nogen diskussion ud af, men størsteparten af børnene holdt med Jesus.

Til slut sang vi alle "Du som har tændt millioner af stjerner" til Zakæus' fest, hvor vi sluttede af med en bolle og en juice.

Brundlund slot dannede en fantastisk flot ramme om alle de små teaterstykker, som præsterne udførte på fornemste måde.

Eleverne synes, det havde været en fantastisk dag og efterfølgende har vi selvfølgelig vendt nogle af de budskaber, der blev præsenteret OG gjort nutidige. F.eks.: **Vær til stede i nuet og nyd hinandens selskab, i stedet for at sidde dækket bag en skærm.**

